

## Bijbels voor de Karen

In grote delen van de wereld stijgt het aantal Christenen nog steeds. De jonge kerken in veelal arme landen hebben dringend hulp nodig bij het verdiepen van hun geloofskennis. Ook is het nodig een dam op te werpen tegen een oppervlakkig welvaartsevangelie. In dat kader gaan er regelmatig predikanten naar het buitenland, ook uit de Nederlands Gereformeerde kerken.

Zo gingen in 2008 de dominees Arie Reitsema, Willem Molemaker, Wim v.d. Linde en Jack Plantinga (en ondergetekende) naar Uganda, waar ze op predikantenconferenties zo'n 120 voorgangers van plaatselijke arme gemeentes hebben toegerust en bemoedigd met het evangelie.

Dit voorjaar hebben vijf Schotse en Nederlandse predikanten en enkele gemeenteleden van de NGK te Kampen in het vluchtelingenkamp Maela in Thailand lesgegeven aan de 250 studenten van de Karen Bijbelschool in dat kamp. Ook hebben ze op een predikantenconferentie in het noordwesten van Thailand Gods woord mogen brengen. En niet voor het eerst! Ds. Ivor McDonald en ds. Jack Plantinga doen dit al een jaar of tien elk jaar voor een paar weken.

Het militaire regime van Birma onderdrukt al decennialang minderheidsgroepen in dat land. Vooral het Karenvolk wordt zwaar vervolgd, al vanaf het eind van de tweede wereldoorlog. Ongeveer veertig procent van de Karen is Christen. Er wonen acht miljoen Karen in Birma, van wie een miljoen mensen voortdurend wordt opgejaagd en op de vlucht is. Velen zijn naar Thailand gevlucht; daar worden in zeven grote vluchtelingenkampen langs de grens ruim 150.000 mensen opgevangen.

Het grootste kamp is Maela. Daar wonen 50.000 mensen achter prikkeldraad in bamboehutjes. In dit kamp is al twintig jaar een Bijbelschool gevestigd, waar onder leiding van Dr. Saw Simon studenten worden opgeleid tot predikant. Jack Plantinga en Ivor McDonald hebben al tien jaar intensief contact met hem. Elk jaar gaan zij er –met andere vrijwilligers- lesgeven.

Ook hebben ze dit voorjaar lesgegeven in Karen-dorpjes in het noorden van Thailand. Door de Presbyteriaanse zendeling Dave Veldhorst uit Bangkok werd daar een predikantenconferentie georganiseerd, waaraan ongeveer honderd voorgangers deelnamen. Ook in het Boeddhistische Thailand neemt het aantal Christenen toe. Daardoor wordt de behoefte aan gedegen Bijbelonderwijs ook steeds groter.

Zoals gezegd, worden de Karen in Birma zwaar verdrukt en vervolgd. De Karen die in de dorpjes in het noorden van Thailand wonen, zijn arm. Een gemiddeld dagloon is ongeveer twee euro. De Karen in de vluchtelingenkampen worden door de UNHCR van voedsel voorzien, maar ze mogen er niet werken en hebben dus ook geen inkomen.

Het is een wonder van Gods genade dat in al die armoede en ontbering de kerk blijft groeien; tegen de verdrukking in is Gods Geest daar hard aan het werk.

Het is gebleken dat de Karen dringend Bijbels in hun eigen taal nodig hebben. De Karen zingen graag en veel, maar er is ook een tekort aan liedboeken. Ze zijn te arm om die Bijbels en liedboeken zelf te kunnen betalen. Voor de armsten van de armsten zijn er in eerste instantie 5000 Bijbels en liedboeken nodig. Ds. Plantinga en de Schotse predikanten o.l.v. Ivor McDonald hebben beloofd dat die er zullen komen! Ds. Dave Veldhorst en zijn Thaise medewerker Bon Choo hebben afgesproken dat zij voor de verdeling van de Bijbels zullen zorgen.

Vanuit Thailand zijn twee organisaties actief in de hulpverlening aan vervolgte Karen in Birma: Free Burma Rangers en Partners. We ontmoetten de leider van de FBR, David Eubank. Hij is een gedreven en Godvruchtig man, die met zijn vijftig teams dagelijks veel verdrukte en op de vlucht zijnde mensen helpt in Birma. Met hem hebben we afgesproken dat hij zal zorgen voor de verspreiding van de Karen-Bijbels binnen Birma.

Al in de negentiende eeuw is de Bijbel vertaald in het Birmees en in de Karen-taal. Er blijken echter geen Bijbels in het Karen meer beschikbaar. Om aan de vraag te kunnen voldoen, zullen er dus Bijbels gedrukt moeten worden. Daar zijn gevorderde plannen voor gemaakt met een drukker in Chiangmai. Die kan een Bijbel mét liedboek leveren voor 7 euro. Via Stichting Ark Aid worden de FBR en Partners en ook de Bijbelschool in Maela ondersteund. Deze Stichting, waarvan ds Plantinga de voorzitter is, wil zich nu inzetten om het benodigde geld voor de Bijbels bij elkaar te krijgen. Wilt u helpen? Stort dan uw gift op **rek.nr.4715034 van Stichting Ark Aid Foundation te Voorthuizen (o.v.v. Bijbels voor Karen)**. Een anonieme donor uit Dokkum zal het ingezamelde bedrag (tot 20.000 euro) verdubbelen!

Hebr. 13:3